

# *Nieuwjaarsbrief van een Netekind*

*Liefste peter Richard,  
bij het begin van dit nieuwe jaar  
wil ik voor u het allerbeste wensen,  
en ook voor alle Netezonen-mensen.*

*Alhoewel ik niet graag klaag,  
heb ik toch een vraag vandaag  
over mijn plaatsje in het koor,  
daar zo helemaal rechts van voor.*

*Telkens als ik namen zie op stoelen,  
begin ik al nattigheid te voelen  
want ik sta daar dikwijls op de rand,  
in het halve donker, aan de buitenkant.*

*Ik heb altijd braaf uw dvd's gekocht,  
maar vaak mijn eigen zelf erop gezocht.  
Want ik moet thuis kunnen laten zien  
waar ik toen was, zo tussen acht en tien.*

*Ik heb al achter veel gestaan, zowaar,  
soms achter een bloempot of een kandelaar.  
Maar laatst stond ik in Vorselaar  
achter een geweldige pilaar.*

*In Halle, daar waar ik stond  
viel ik ei zo na in de doopvont,  
en Romy met haar lange fluit  
stak bijna mijn ogen uit.*

*Gelukkig had ik daar toch wat vertier  
want haar blouse stond op een kier,  
en ik had, telkens zij voorover boog,  
een prachtig zicht op al wat er bewoog.*

*Maar toch, mijn lieve president,  
worden er nog eens plaatsen toegekend,  
mag ik u dan nederig bidden,  
zet mij soms eens meer naar 't midden.*

*Halle, Domein Martinus, 12 januari 2020*

*Uw kleinste kapoentje,*

*Walterke.*